

Uw koninkrijk kome

Het gebed om de komst van Gods Koninkrijk doet ons vaak ver vooruit kijken. We kijken dan naar het Koninkrijk van God dat eens in heerlijkheid zal verschijnen. Toch is dat maar één kant van het gebed om Gods Koninkrijk. Bidden om Gods Koninkrijk is ook bidden om de doorbraak van Gods macht en majesteit in het hier en nu. Nu al verlangen we dat Gods heerschappij groter zal zijn dan die van het rijk van de duisternis. Nu al bidden we dat Gods koningschap zichtbaar zal zijn in deze wereld.

Gods Koninkrijk is dichtbij

Toen Jezus op aarde kwam, verkondigde Johannes de Doper: "Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de hemel is nabij (Matt. 3 : 2)." Jezus maakte het Koninkrijk van de hemel zichtbaar. Hij liet zien wat goed en recht is, wat de gezonde structuren zijn van het leven met God en van het leven met elkaar. Kijk maar eens naar de Bergrede (Matt. 5 – 7) daar laat Jezus zien hoe God het leven bedoeld heeft.

Daarnaast liet Jezus tijdens zijn leven op aarde de kracht van het Koninkrijk zien in tal van tekenen en wonderen en de genezing van mensen. Jezus trok een spoor van heelheid en herstel.

Lectio Divina

Tekst van de week: Matteüs 5 : 1 – 16.

De rol van mensen

Wanneer we naar Gods schepping kijken, ervaar je nog steeds hoe mooi en ingenieus God alles heeft gemaakt. Heel de schepping ademt Zijn wijsheid en grootheid.

Hoewel het grondpatroon van Gods schepping nog steeds Gods majesteit laat zien, merken we ook dat Gods schepping op allerlei manieren schade heeft opgelopen. Soorten zijn uitgestorven. Lucht en bodem op tal van plaatsen vervuild. Grondstoffen raken op en de aarde zucht onder hevige branden en stijgende temperaturen. Door toedoen van de mens is Gods goede schepping aangetast.

Toch geeft God ons mensen juist ook in zijn Schepping een belangrijke rol. Hij heeft de zorg voor heel zijn schepping aan ons toevertrouwd

(Gen. 1 : 28 – 29; Psalm 8). Wij hebben er een belangrijke taak in.

Onze taak krijgt nog een extra dimensie wanneer we beseffen dat we burgers zijn van het Koninkrijk van de hemel (Efeziërs 2 : 19). Door geloof in Jezus horen we nu al bij het Koninkrijk van God en mogen we door de kracht van de heilige Geest de gezonde structuren van het Koninkrijk zichtbaar maken. Dat betekent dat door ons heen het herstel van Gods wereld zichtbaar wordt. Thuis, op je werk, op het voetbalveld, in de politiek, in je omgang met het milieu en in de omgang met je medemens.

De eerste christenen stonden in aanzien bij heel het volk (Hand. 5 : 13) want in hen werd het Koninkrijk van God zichtbaar. Het herstel van het goede leven werd zichtbaar in hun omgang met elkaar en met God. Het zichtbaar worden van Gods Koninkrijk werd onderstreept door de velen wonderen die de apostelen deden.

Reeds en nog niet

Een bekende uitdrukking in de theologie is de uitdrukking 'reeds en nog niet'. Het betekent dat er nu al (reeds) veel van Gods nieuwe wereld aanwezig is. Het is zichtbaar waar gelovige mensen leven als burgers van Gods Koninkrijk. Het 'nog niet' slaat erop dat nog niet alles vernieuwd is. Heel de Schepping zucht en wacht op het moment waarop Christus terugkomt en alles wordt vernieuwd.

Verwerkingsvragen en gebruik ook het boekje!

1. Waar zie jij Gods koningschap in onze wereld?
2. Gods Koninkrijk breekt door waar mensen leven als burgers van Gods Koninkrijk. Waar in kun jij het Koninkrijk zichtbaar maken?
3. Hoe ervaar jij de spanning tussen heelheid (reeds) en gebrokenheid (nog niet) in je leven?
4. Bijgaand filmpje is voor onze gemeente opgenomen. Bekijk het en stel jezelf eens de vraag:
 - a. Wat leer ik van Gods Schepping?
 - b. Hoe werkt herstel voor mij?

<https://youtu.be/4r14rbMwR5g>