

Geef ons heden ons dagelijks brood

Het gebed om Gods dagelijkse zorg in ons leven is niet alleen een gebed voor onszelf. We bidden geeft ons. Waarmee we niet alleen onze eigen noden, maar ook die van de wereld en de mensen om ons heen voor God brengen. Tegelijk bidden we niet voor rijkdom, overvloed en overdaad. We bidden: Geef ons heden ons dagelijks brood. We bidden om Gods voorziening in onze dagelijkse levensbehoefte, zonder daarmee te ver vooruit te kijken.

Lectio Divina

Tekst van de week: Matteüs 6 : 19 – 34.

Ora et Labora – Bid en werk

Bidden om Gods voorziening in ons dagelijks levensonderhoud ontslaat ons niet van onze eigen verantwoordelijkheid. Wanneer je burger bent van Gods Koninkrijk, zoals we in dit gemeenteproject ontdekken, dan heb je ook de verantwoordelijkheid om dat wat je van God krijgt goed te beheren en daar eerlijk mee om te gaan. Het is bidden om Gods voorzienigheid, maar ook werken met de gaven die Hij geeft. God zelf geeft daarbij aan wat Hij van ons vraagt.

Micha 6 : 8

Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

Recht

In het boekje *Feest van het Koninkrijk* wordt verteld hoe onrechtvaardig de middelen in onze wereld verdeeld zijn. 20% van het rijkere deel van de wereldbevolking consumeert 80% van alles wat op deze wereld beschikbaar is. Dus 80% van de wereld bevolking moet het met de rest, met de overige 20%, doen. Je zou kunnen zeggen: zij krijgen de kruimels.

Recht doen is onder andere dat je iemand geeft wat hem of haar toekomt. Je pleegt geen roof-

bouw en je buit niet uit, maar zorgt voor een eerlijke verdeling en een eerlijke prijs.

Trouw

God vraagt ook dat we in ons leven trouw zijn. Dat betekent dat de ander op je aan kan en dat je een betrouwbaar mens blijkt te zijn. Regelmatig gebruiken we het woordpaar: liefde en trouw. Zo laat God zichzelf ook kennen als een God van liefde en trouw. Hij vraagt van ons dat we Hem daarin weerspiegelen.

Nederig je weg gaan met God

Nederigheid associëren we vaak met zwakheid. Maar in het Koninkrijk van God is nederigheid juist kracht! Want niet door hoogmoedig eigen kunnen brengen we wonderen tot stand, maar juist waar God ruimte krijgt om met Zijn kracht door ons heen te werken wordt Zijn Koninkrijk zichtbaar. Nederig je weg gaan met God, vraagt dat je jezelf even opzij zet om ruimte te maken voor God.

Verwerkingsvragen en gebruik ook het boekje!

1. Hoe kunnen wij in deze tijd, waarin we over het algemeen geen zorgen hebben over ons dagelijks brood, nog echt in afhankelijkheid van God leven (manna-mentaliteit, p.87)?
2. Stelling: Westerse christenen hebben weinig vertrouwen in God, want ze doen niet anders dan hun toekomst proberen zeker te stellen.
3. Stelling: Een leeg vliegtuig richting Lesbos sturen, onder het motto "We gaan ze halen" (die vluchtelingen in Griekenland), is een goed voorbeeld van wat God van ons vraagt in Micha 6:8.
4. Wat wij eten heeft verontrustend veel te maken met armoede en onrecht elders in de wereld. Wat doet dat met jou? Overweeg welke andere keuzes je zou kunnen maken (p.86).
5. In onze vluchtige wereld is trouw een woord van de lange adem. Waarin ben jij trouw?
6. God vraagt van ons de nederige omgang met Hem. Welke voorbeelden van nederigheid ken je uit de Bijbel en wat brengt het deze mensen?
7. Neem met elkaar tijd voor gebed!