

Realistisch over het kwaad

Soms zouden we willen dat ons leven één stijgende lijn naar een goed en volmaakt leven vol vreugde en geluk. Onze wereld laat ons geloven dat als je je best doet het steeds een stukje beter zal gaan en je dat geluk mogelijk op een dag zult behalen.

De Bijbel is realistischer. Ons leven kenmerkt zich niet door één stijgende lijn naar geluk, maar kent vele momenten van ongeluk, ziekte, lijden, oorlog en kwaad. Lijden dat zich op verschillende manieren in ons leven openbaart. Op bladzijde 111 en 112 van het boek *Feest van het Koninkrijk* wordt uitgelegd welke dimensies van kwaad je kunt onderscheiden:

1. Het kwaad van de vergankelijkheid dat heel de schepping heeft aangetast en zich uit in gebrokenheid.
2. Het kwaad dat mensen elkaar aandoen.
3. Het kwaad dat wij zelf veroorzaken.
4. Het kwaad dat voortkomt uit het rijk van satan.

De bede: *En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze* laat ons met name ook realistisch zijn over die laatste vorm van kwaad: Het kwaad dat voortkomt uit het rijk van satan. Want satan heeft onze geestelijke dood voor ogen. Hij strijd om onze ziel en verlangt ernaar ons in zijn macht te krijgen. Daarom schrijft Paulus: *“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis. tegen de kwade geesten in de hemelsferen (Efeziërs. 6 : 12).”*

Lectio Divina

Tekst van de week: Efeziërs 2 : 1 - 10

Regelmatig is in christelijke kringen geleerd: Een beproeving komt van God, en een verzoeking komt van de duivel. Maar dit is niet helemaal waar. In het Grieks wordt voor beproeving en verzoeking één en hetzelfde woord gebruikt. Het gaat dus om hetzelfde. Ook wordt uit de Bijbel duidelijk dat God niemand zal verleiden of opzettelijk in gevaar brengt. Jakobus schrijft: *“God stelt niemand aan de verleiding bloot,*

zoals hij ook zelf niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht (Jakobus 1 : 13).”

De realiteit voor ons leven is dat we regelmatig op kruispunten van ons leven staan waar we beproefd worden. En in de proef zijn beide aanwezig: God en satan. Beide verlangen ons hart, beide strijden om onze ziel. En dit is de proef: naar wie gaat ons hart uit? Aan wie vertrouwen wij ons toe?

Sterk in de kracht van God

Terwijl de boze ons probeert te verleiden mogen wij sterk gaan staan in de kracht van Jezus' macht (Efeziërs 6 : 10). De macht van Jezus was de kracht waarmee hij de boze overwon, toen Hij opstond uit de dood. Die kracht van Jezus, leeft ook in ons wanneer we met Hem zijn opgestaan tot een nieuw leven! Bekleed met de kracht van Jezus, mogen we in de strijd tegen de boze de overwinning behalen. Om te zorgen dat je toegerust bent voor de strijd mag je de geestelijke wapenrusting aantrekken (Efeziërs 6 : 10 – 20).

Verwerkingsvragen en gebruik ook het boekje!

1. Waarin zie jij het werk van de boze in deze wereld?
2. Waarin ervaar jij dat je verzocht wordt?
3. De Heidelbergse Catechismus spreekt over drie vijanden; de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Maak voor alle drie eens concreet waarmee ze je kunnen verleiden. Vergelijk zondag 52 HC.
4. Mensen zeggen vaak: 'Hoe kun je nou in God geloven als je ziet hoeveel ellende er is in de wereld?!' Met welk beeld van God ben jij opgevoed, als het gaat om de beproevingen in ons leven?
5. Met Jezus mag je de overwinning behalen. Wat helpt jou om dagelijks krachtig te staan in de strijd tegen de boze?
6. Welk attribuut van de geestelijke wapenrusting past jou het best (Efeziërs 6 : 11 – 17)?
7. Neem met elkaar tijd voor gebed!