

Een geopende deur

In christelijke kring kun je de volgende uitdrukking tegenkomen. "Als God een deur sluit, zet Hij ergens een raam open." Er is altijd ruimte voor iets nieuws, een volgende kans. Wanneer we in Openbaringen 4 een deur naar de hemel geopend zien, geeft het ons kansen een dieper inzicht te krijgen in het Koninkrijk van God. Tegelijk geeft het een mogelijkheid het Koninkrijk van God dichterbij te laten komen.

Door de geopende deur in de hemel zien we hoe God in het middelpunt van alles staat. Hij is het centrum van de macht in hemel en aarde. Hij is ook het centrum van aanbidding en verheerlijking. Voortdurend klinkt de lofprijzing: "Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtig, die was, die is en die komt." Bij deze continue en uitbundige lofprijzing in de hemel kan de vraag gesteld worden: Hoe is met onze lofprijzing op God hier op aarde en in ons eigen leven gesteld? Hoe eren en verheerlijken wij God? En hoe aanhoudend is onze lofprijzing op Hem?

Tegelijk troont God in het centrum van de macht. Van zijn troon gaan met donder en geweld bevelen uit, en van zijn troon gaan ogen over heel de aarde om krachtig bij te staan wie naar Hem vragen (2 Kronieken 16 : 9).

Lectio Divina

Tekst van de week: Openbaringen 22 : 1 - 5

Nu en straks

Door het hele gemeenteproject loopt een lijn van herstel en vernieuwing. Daar waar Gods Koninkrijk dichtbij komt, waar de hemel de aarde aanraakt, daar worden dingen nieuw. Dat zag je waar Jezus kwam en mensen genas, bevrijdde en nieuw perspectief gaf. Dat zie je vandaag wanneer mensen hun leven in de ruimte van Gods Koninkrijk leren zien waar Gods kracht hen bevrijdt en perspectief geeft voor hersteld leven! Je ziet het ook waar gelovige mensen zich laten inschakelen voor het Koninkrijk van God en door Gods kracht naar de wetten van het komende Rijk gaan leven. Dan wordt de stijl van Gods Koninkrijk nu al zichtbaar en mag door mensen heen het goed van God tastbaar wor-

den. Nu mogen we al vooruitgrijpen op dat wat straks volmaakt komt!

Amen = Het is betrouwbaar en waar

Wie het Onze Vader bidt sluit af met de woorden: "Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen." Op de lofprijzing en erkenning van God macht volgt het woordje: Amen. Daarmee bekrachtigen wij dat wat we bidden en belijden echt waar is.

Maar hoe weet je dat nu zo zeker? Geloof is toch nooit zeker en kent toch altijd een mate van twijfel? Onze zekerheid op deze aarde ligt niet in het van aangezicht tot aangezicht zien van God. Onze zekerheid rust op het getuigenis van God zelf in zijn Woord: de Bijbel. Tegelijk wordt het in ons hart bekrachtigd door het getuigenis van de heilige Geest.

Wie 'amen' zegt, zegt 'amen' op God en op Zijn werk in ons. Het is een woord in geloof gesproken, met de zekerheid van een mens die God vertrouwt.

Verwerkingsvragen en gebruik ook het boekje!

1. Er staat een deur naar de toekomst open... wat verwacht je van Gods heerschappij met het oog op de toekomst?
2. Wat doet het met jouw aanbidding van God, als je beseft dat Hij in de hemel in het middelpunt staat?
3. Welke vormen van aanbidding helpen jou om God te eren?
4. Wat zou er in jouw leven anders zijn als de Schepping heel zou zijn – hersteld, genezen? Benoem het zo concreet mogelijk.
5. Amen = het is betrouwbaar en waar. Wanneer heb je in je eigen leven gemerkt dat God betrouwbaar is?
6. Denk er als groep nog even aan om iets van je ervaringen te delen op de scipio-app in "gemeentepraat".
7. Neem met elkaar tijd voor gebed!